

Μανόλης Σέργης
Ομότ. Καθηγητής Λαογραφίας ΔΠΘ

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΝΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 1902-1909

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας (ανέκδοτης) εργασίας μου είναι οι δύο πρώτοι εν Αθήναις δημιουργηθέντες σύλλογοι αποδήμων Ναξιωτών, οι οποίοι φέρουν όλα σχεδόν τα χαρακτηριστικά αυτών που μετέπειτα ονομάζω «Εθνικοτοπικούς Συλλόγους».¹ Η βασικότερη διαφορά είναι ότι οι δύο πρώτοι είναι «Σύλλογοι εκ προσωπικοτήτων», ενώ οι επόμενοι χρονικά συντίθενται από τους μετοίκους συγκεκριμένων χωριών του νησιού.

Μια πρώτη παρατήρηση: Αμφότεροι οι ναξιακοί σύλλογοι της μελέτης μου επιλέγουν για την ονομασία τους έννοιες αμέσως συνδεόμενες με τους διακηρυγμένους σκοπούς και στόχους τους: «Σύνδεσμος Ναξίων» και «Σύλλογος των εν Αττική Ναξίων». Ο δεύτερος μετονομάζεται αργότερα, όπως θα αναλυθεί στα επόμενα, σε «Ναξιακός Σύλλογος εν Αθήναις».

Η έννοια «Σύνδεσμος» παραπέμπει στο μέσον εκείνο με το οποίο

¹ Για την ερμηνεία του όρου που επιλέγω, βλ. ενδεικτικά Μ. Γ. Σέργης, «Η εκδρομή ως προσκύνημα στον “ιερό” γενέθλιο τόπο – Η πρώτη εκδρομή εθνικοτοπικού ναξιακού εν Αθήναις συλλόγου τον 20ό αιώνα στη γενέτειρα Νάξο», στο Αγαθοεργίη – Τιμητικός τόμος για τον επίσκοπο Κυανέων Χρυσόστομο Μαυρογιανόπουλο, Σύλλογος Δαμαριώνα Νάξου, Αθήνα 2008, σ. 535-559. Πρβλ. Αναγνώστης Παπακυπαρίσσης, «Κοινωνική ταυτότητα σε μεταπολεμικές αστικές συνθήκες – Η Αδελφότητα Τσαριτσανιωτών Αθήνας “Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων”», στο Δ. Γόνης (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου, με θέμα Τσαριτσάνη - Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων – 150 χρόνια από την κοίμησή του (1857-2007), Αθήνα 2016, σ. 25-64· του ίδιου, «Πολιτιστικοί Σύλλογοι – Η ειδολογική προσέγγιση ως βάση εννοιολόγησής τους», Ναξιακά 9/2019 (Αθήνα 2020), σ. 501-505, ειδικότερα 503. Η Susan Sutton χρησιμοποιεί τους όρους *Migrant Regional Associations* (σύλλογοι μεταναστών από μια περιφέρεια) και *Local Associations* (τοπικοί σύλλογοι συγκεκριμένης κοινότητας). Βλ. Susan B. Sutton, *Migrant regional associations– An athenian example and its implications* (Ph.D.), The University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill 1978, σ. 16. Βλ. επίσης της ίδιας, «Rural-urban migration in Greece», στον τόμο M. Kenny, D. Kertzer, *Urban life in Mediterranean Europe – Anthropological perspectives*, University of Illinois Press, Ουρμπάνα 1983, σ. 225-249.

συνδέονται μεταξύ τους δύο ή περισσότερα πράγματα. Στην περίπτωσή μας, ελλείψει του κειμένου του *Καταστατικού* του πρώτου συλλόγου, ποια είναι τα συνδεόμενα «συστατικά»; Οι εν Αθήναις Νάξιοι μεταξύ τους ή οι ξενιτεμένοι στο άστυ με τους συμπατριώτες τους Ναξιώτες που διαμένουν στο νησί; Θα μπορούσα μετά βεβαιότητος να ισχυριστώ, βασισμένος στις λιγοστές πηγές –στα κείμενα των εφημερίδων δηλαδή, αποκρυπτογραφών τα «πίσω από τις λέξεις νοήματα» και στο κείμενο του *Καταστατικού* του δεύτερου κατά σειρά ναξιακού συλλόγου (ανάλυση παρακάτω) – ότι ουδέν θα ανέφερε για τη μεταξύ των Ναξιωτών της Αθήνας σύσφιξη σχέσεων, αλληλοβοήθεια ή αλληλεγγύη που συναντούμε στους εθνικοτοπικούς ναξιακούς συλλόγους του 20ού αιώνα. Σκοπός, ένας και μοναδικός: *H* υποστήριξη των ναξιακών συμφερόντων και της μητέρας Νάξου, τη βελτίωση της οποίας ανέλαβαν αυτόκλητοι, από «πατριωτικόν πνεύμα» (όπως το συναντώ συχνά) κινούμενοι. Δηλαδή, ελλείπει από τους στόχους αυτό που συναντώ σε επόμενα *Καταστατικά*, αλλά εθνικοτοπικών πλέον συλλόγων.

Η άλλη έννοια, «Σύλλογος», παραπέμπει στην «παλιά» συλλογικότητα του αγροτικού παρελθόντος των ιδρυτών τους, σε κοινές αξίες, αντιλήψεις, νοοτροπίες και συμπεριφορές. Η κοινή καταγωγή και ιδίως τα κοινά βιώματα προβάλλουν ως η πλέον σημαντική συνιστώσα της «κοινής ταυτότητας» αυτών των ατόμων, μιας ιδεατής (φαντασιακής) εν τέλει κατασκευής...

Ιδού πώς οραματίζεται (ή πώς εννοεί) στις αρχές του 20ού αιώνα ο εκδότης του *Αιγαίου* τον ρόλο ενός «Συνδέσμου Ναξιακού». Με τον αυθόρυμπτο λαϊκό του λόγο² εκφράζει σε λίγες γραμμές τους ουσιαστικούς λόγους της δημιουργίας του, καθ' όσον στο κείμενό του διατυπώνεται η προσδοκώμενη ταυτότητα του Συνδέσμου και αρνητικά. Κάθε ταυτότητα, όπως έχει αποδείξει η σύγχρονη λαογραφία, αποτυπώνεται και αρνητικά,

² Η συνύπαρξη μιας απλοποιημένης καθαρεύουσας με τη δημοτική είναι γεγονός αυτήν την περίοδο. Η χρήση μιας «απλοποιημένης καθαρεύουσας» δεν περιορίζεται πλέον σε λογίους, δημοσιογράφους, ποιητές, γραφειοκράτες της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά έχει διαχθεί σε ευρύτερα στρώματα, τα οποία προθυμοποιούνται (ήδη από τα πρώτα έτη του ελεύθερου ελληνικού κράτους) να εκμάθουν τη γλώσσα των λογίων και της εξουσίας, και να τη χρησιμοποιήσουν ως όχημα για την εισδοχή τους στη διαμορφούμενη νέα πνευματική ελίτ και στον κρατικό μηχανισμό. Κάθε άλλη άποψη περί του θέματος, δηλαδή περί κατίσχυσης της δημοτικής, κρίνω πως αποτελεί λαϊκισμό.

συγκροτείται εν σχέσει προς την ετερότητα. Η πολιτισμική ταυτότητα καθενός των φορέων/συλλόγων συγκροτείται και από την ετερότητα, αντιθετικά προς άλλους πολιτιστικούς φορείς, όπως έχω αποδείξει σε άλλη εργασία μου:³

«Εννοούμεν τον “Σύνδεσμον των Ναξίων” όχι σωματείον δι’ αρχαιρεσίας μόνον και δι’ αντιπροσωπείαν ἐν κηδείαις και πανηγύρεσι και εκδρομαῖς και κέντρον εκλογικής κινήσεως και διαπάλης,⁴ αλλά σωματείον με τον πρόεδρόν του τον αξιοπρεπή, αντιπροσωπεύον τον τόπον και ενισχύον τας δυνάμεις τούτον. Εκείνον το οποίον δεν δύνανται οι αντιπρόσωποί μας υπέρ του τόπου να πράξωσιν, εκ ρουσφετολογικών εξασθενήσεων απολέσαντες την παρρησίαν και το θάρρος ενώπιον των αρμοδίων να ομιλήσωσιν, θέλει πράττει αντό ο πρόεδρος του σωματείου, δι’ ών μέσων αυτός δύναται, αντλών δύναμιν εξ αυτών των μελών του Συνδέσμου, υπέρ του αγαθού της ιδιαιτέρας πατρίδος μας». Ο ανενεργός και ανίσχυρος – λόγω ρουσφετολογικών διευθετήσεων – πολιτικός κόσμος αδυνατεί να υποστηρίξει τα δίκαια ναξιακά αιτήματα, αλλά μπορεί να αντικατασταθεί από δραστήριους προέδρους συλλόγων, οι οποίοι θα ηγηθούν του αγώνα υπέρ αυτών των δικαίων! Τα μέλη του Συνδέσμου και το Δ.Σ. του οφείλουν να υψώσουν «... φωνήν διαμαρτυρίας, καθ’ ην στιγμήν οι δυστυχείς συμπολίται μας φόρους βαρυτάτους προθύμως πληρώνοντες δεν έχουνσιν ούτε ζωής, ούτε τιμής, ούτε περιουσίας ασφάλειαν...» Να αποτρέψουν, δηλαδή, την εις βάρος της νήσου συντελούμενη αδικία. Και συνεχίζει εξειδικεύων ο εκδότης Γ. Βυρίνης: «Εννοούμεν τον πρόεδρον του Συνδέσμου, ως πρώτιστον μέλημά του να θεωρήσῃ να διαμαρτυρηθῇ όπου δει κατά των προέδρων, μηχανικών, υπομηχανικών και αντιμηχανικών του κατασκευαζομένου σήμερον λιμένος μας, οίτινες αδρώς πληρωνόμενοι παρίστανται θεαταὶ απλοὶ της καταβυθίσεως και θολώσεως των θαλασσίων νδάτων όχι διά λίθων, σκίρρων και ογκολίθων, αλλά διά γῆς αροσίμουν!». Οι γνώστες των συμβαινόντων στη Νάξο το 1902 αντιλαμβάνονται ότι αναφέρεται στην τραγική ιστορία της κατασκευής του λιμανιού της Χώρας, ενός από τα «γεφύρια της Άρτας» της κοινωνικής της ιστορίας. Το πέρας του ευτελισμού του νησιού, την παύση του οικονομικού σκανδάλου θα επιφέρει με τις δράσεις του ο Σύνδεσμος. Αυτός είναι ο μέγιστος

³ Μ. Γ. Σέργης, *Ακληρήματα – Οι αλληλοσατιρισμοί ως όψεις της ετερότητας στην αρχαία και τη νεότερη Ελλάδα*, Αντώνης Αναγνώστου, Αθήνα 2005.

⁴ Οι υπογραμμίσεις δικές μου.

σκοπός της δημιουργίας του! Να καταγγέλλουν οι πρόεδροι με στεντόρεια φωνή την ισχύουσα κοινωνική αδικία που συντελείται εις βάρος του γενέθλιου τόπου: «Ο αρτισύστατος των "Ναξίων Σύνδεσμος" δέον να δράσῃ επωφελώς διά την ατυχή νήσον μας, καθ' ην στιγμήν εκατοντάδες χιλιάδων δραχμών, συλλεχθείσαι διά τον αίματος και ιδρώτος του λαού διά κατασκευήν λιμένος, ρίπτονται εἰς την θάλασσαν δι' ισοπέδωσιν και αποχέρσωσιν αυτής, ίνα ο Τόπος μας συν τῷ χρόνῳ αποκτήσῃ οικόπεδα πλείστα και πλατείας ενρυτάτας, αντί λιμένος ασφαλούς και ακυμάντου!!! (...) Χαιρετίζομεν και πάλιν την ίδρυσιν του "Συνδέσμου των Ναξίων" επ' αγαθώ της φίλης πατρίδος μας. Τόχη αγαθή».⁵

Ο πρώτος, λοιπόν, ναξιακός εν Αθήναις σύλλογος είναι αυτός με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ναξίων». Ελάχιστα στοιχεία γνωρίζουμε για τη δράση του. Μετά βεβαιότητος, πάντως, σημειώνω ότι το συμβούλιό του ήταν διετούς θητείας και δωδεκαμελές.

Πρώτος πρόεδρος του εξελέγη ο καθηγητής Μαθηματικών Μάρκος Κορές (έτσι βρίσκω γραμμένο το επώνυμό του, όχι με διπλό ρ που έχει επικρατήσει σήμερα⁶), μια δραστήρια προσωπικότητα της ναξιακής πολιτιστικής και πνευματικής ζωής, Κωμιακίτης την καταγωγή, γεννήθηκε το 1853. Ανάμεσα στις δράσεις του αναφέρω εδώ τα πάμπολλα άρθρα του (κοινωνικά, πολιτικά, περιβαλλοντικά) στην εφημερίδα *Αίγαιον*⁷ και την ενεργό συμμετοχή του στην ίδρυση (1912) του συλλόγου Κορωνίδος. Ένα από τα πρώτα μελήματα του Δ.Σ. του ήταν η δημιουργία Γεωργικού Σταθμού στη Νάξο – μια ακόμη απόδειξη του μονομερούς κοινωνικο-πολιτικού προορισμού του Συνδέσμου. Ο πρόεδρος απέστειλε στους βουλευτές της επαρχίας (Ελευθ. Μυκώνιο, Πέτρ. Πρωτοπαπαδάκη, Νικ. Κρίσπη) και στον τότε πρωθυπουργό ψήφισμα να παρακληθεί η Κυβέρνηση «(...) ν' απαλείψῃ εκ της μισθώσεως τα πέριξ της Μονής [Φανερωμένης] κτήματα, κήπους, ελαιώνας, αμπέλους περί τα 2.000 στρεμμάτων» και να ιδρύσει στην περιοχή αυτή Γεωργικόν Σταθμόν των Κυκλαδων, καθ' όσον ο νομός αυτός είναι ο μοναδικός στερούμενος τούτου⁸ και η Νάξος

⁵ *Aίγαιον*, φ. 44 (19/5/1902), σ. 1.

⁶ N. Λεβογιάννης, «Οι Κορρέδες, πρώτη προσέγγιση», στον τόμο N. Λεβογιάννης (επιμ.), *Κωμιακή Νάξου – Τόπον χρώματα, αντιθέσεων αρμονία*, τ. Β', Αθήνα 2001, σ. 275-296.

⁷ M. Γ. Σέργης, *Εφημερίδες και Λαογραφία – Η ταντότητα μιας ναξιακής εφημερίδας – Διαθλάσεις της ιστορίας και της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού*, Αθήνα 2000, σ. 144.

⁸ *Aίγαιον*, φ. 78 (1/2/1903), σ. 1-2

θα καθίστατο κέντρο της γεωργικής εκπαίδευσεως της πολυνήσου.⁹ Σε πρόσφατη σχετικά εργασία μου¹⁰ έχω αδρομερώς αναπτύξει το ιδεολογικό πλαίσιο περί της εθνικής εκπαίδευσης στον ευρύτατο ελλαδικό χώρο και το σχετικό με τη θέση που πρέπει να λάβει η γεωργία ως πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας, αλλά και η γεωργική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Απέδειξα, επίσης, ότι ουδέν διαφορετικό συμβαίνει στη Νάξο την ίδια περίοδο: Ουδείς λόγιος της ή άλλος πολιτικός, πνευματικός ή εκπαιδευτικός της φορέας εξέφρασε καθ' όλη την περίοδο από το 1900 μέχρι το 1921 (έτος ιδρύσεως του Γυμνασίου) την άποψη να δημιουργηθεί τέτοιου είδους πνευματικό κέντρο στο νησί. Όλοι, αντιθέτως, διατραγωδούσαν την έλλειψη ενισχυτικών της γεωργίας δομών, όπως αγροκηπίου, γεωργικού σταθμού, σχολής (γεωργικής, γεωπόνων, τυροκομικής, μελισσοκομίας, σηροτροφίας), τραπεζικού καταστήματος, λιμανιού και αμαξιτών οδών· όλοι προσέβλεπαν προς τη γεωργία, τη μοναδική αιτία πλούτου που θα φέρει την εθνική αναμόρφωση, όχι μόνο τη ναξιακή. Ο Σύνδεσμος των Ναξίων δίνει το δικό του, δηλαδή, παράδειγμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στις πρώτες του αρχαιρεσίες, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, εξελέγησαν πλην του προαναφερθέντος προέδρου Κορέ, τα εξής πέντε πρόσωπα (όλοι άνδρες, οι γυναίκες αποκλείονταν), τα οποία εντόπισα σε κάποια «ειδησούλα» του *Aīgaiōn*:

Σ(τυλιανός) Μαρής, ιατρός, αντιπρόεδρος (γεννήθηκε το 1851)

Γ(εώργιος) Μαρής, φαρμακοποιός, γενικός γραμματεύς (1856)

Δ. Βλησίδης, ιερεύς, ειδικός γραμματεύς

Μάρκ(ος) Δαμιράλης, ταμίας

Χριστόδουλος Γκιώνης, έφορος της βιβλιοθήκης.¹¹

Παρατηρήσεις επί της συνθέσεως του Δ.Σ., έστω και «κολοβωμένου»: Ο Κορές έχει συνεργάτες του δύο αδελφούς από τη γνωστή ναξιακή οικογένεια Μαρή, άρα δύο σημαίνοντα πρόσωπα της ναξιακής κοινότητας της Αθήνας. Έχει επίσης έναν γόνο τής επίσης γνωστής οικογένειας των

⁹ *Aīgaiōn*, φ. 78 (1/2/1903), σ. 2.

¹⁰ Μ. Γ. Σέργης, «Η ίδρυση του Γυμνασίου Νάξου – Προσωπική επιλογή του αειμνήστου Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη;», στον τόμο 100 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασίου Νάξου (1921-2021), Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2022, σ. 37-52.

¹¹ *Aīgaiōn*, φ. 45 (26/5/1902), σ. 3.

Δαμιράληδων, έναν ιερέα, και άλλο ένα πρόσωπο την ταυτότητα του οποίου αγνοώ (τον Γκιώνη). Θυμίζω επίσης ότι η μητέρα των εκδοτών του *Aίγαιον*, Βυρίνηδων Γεωργίου και Πάνου, ήταν η Ειρήνη Μαρή, άρα οι εδώ προαναφερθέντες του Δ.Σ. ήταν θείοι τους.¹² Συνεπώς, εικάζω πως θα γνώριζαν «εκ του σύνεγγυς» τα τεκμαινόμενα στον Σύνδεσμο... Παρ' όλα αυτά όμως, ουδέν σημαντικό μάς κατέλιπαν γι' αυτόν, και κυρίως γιατί και πώς φθάσαμε στα εδώ αμέσως παρακάτω περιγραφόμενα.

Δύο έτη αργότερα, στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του δεύτερου κατά σειράν Δ.Σ. του, τον Ιανουάριο του 1904, εξελέγησαν κατά σειράν οι εξής δώδεκα άνδρες:

Γεώργ. Κρητικός, δρ Νομικής
 Δημ. Προμπονάς, φοιτητής της Φαρμακευτικής (ο μετέπειτα γνωστός ναξιώτης πολιτικός¹³)
 Αριστ. Ραφτόπουλος, τ. πρόξενος
 Ιω. Γιαννούλης, γυμναστής
 Γεώργ. Κανδύλης, δερματέμπορος
 Ιω. Κανδύλης, υποδηματοποιός
 Ιω. Ψαρράς, κτηματίας
 Γεώργ. Κούρτης, οινοπώλης
 Αντ. Μυκονιάτης, καφεπώλης
 Κ. Σιφναίος, τυπογράφος
 Ιω. Φραγκίσκος, ζυθοπώλης
 Ιω. Γ. Διορίδης, τεχνίτης, Απεραθίτης την καταγωγή (γενν. 1860).¹⁴

Η πρώτη αναμενόμενη παρατήρηση που θα διατύπωνε κάποιος είναι η εξής: Ουδείς από τους εκλεγέντες στο πρώτο Δ.Σ. του Συνδέσμου εμφανίζεται στο δεύτερο. Αυτό μοιάζει να είναι πρωτόγνωρο! Έχω υπ' όψιν μου μεταβολές πάμπολλων Δ.Σ. συλλόγων και την προσωπική εμπειρία από την τεσσαρακονταετή συμμετοχή μου στο αντίστοιχο του Προοδευτικού Ομίλου Γλινάδου Νάξου. Τέτοια απόλυτη μεταβολή (=

¹² Μ. Γ. Σέργης, *Εφημερίδες και Λαογραφία...*, ό.π., σ. 33-34.

¹³ Βλ. Μαρία Προμπονά, «Δημήτριος Ηλία Προμπονάς – Ένα βοσκοκόπελο που έγινε γιατρός, φαρμακοποιός, εφευρέτης, επιχειρηματίας, βουλευτής και εθνικός ευεργέτης», *Πρακτικά του ΣΤ' Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα Η Νάξος διά μέσου των αιώνων*, τ. Γ', Αθήνα 2021, σ. 1971-1980.

¹⁴ *Aίγαιον*, φ. 121 (31/1/1904), σ. 3.

αλλαγή προσώπων) δεν έχω συναντήσει. Συνήθως παραμένει μια μικρή ομάδα-μαγιά, περί την οποία οικοδομείται ο νέος σχηματισμός.

Η επόμενη παρατήρηση είναι επίσης, θαρρώ, αυτονόητη: Ποια η ταυτότητα των μελών του δεύτερου Δ.Σ., αν εξαιρέσουμε τις τρεις τέσσερις γνωστές στη ναξιακή βιβλιογραφία προσωπικότητες; Θέτω ευθέως το ζήτημα των ηγεσιών των συλλόγων (ιδίως των μετέπειτα εθνικοτοπικών), των προσώπων που στελεχώνουν ή στελέχωναν κάποτε τις συσσωματώσεις αυτές, το θέμα αυτό εξάλλου το ανάγω σε μέγιστο ζήτημα στο υπό έκδοση σχετικό πολυσέλιδο πόνημά μου. Διερωτώμαι πόσα από τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. συνέδραμαν εποικοδομητικά στο έργο που οραματίσθηκαν για τον Σύνδεσμο κάποιοι «επώνυμοι» Αξώτες της Αθήνας ή οι λόγιοι διευθυντές των τοπικών εντύπων...

Η επομένη σκέψη-παρατήρηση θα ήταν αυτή: Γιατί απείχαν από τις διεργασίες οι του πρώτου Συμβουλίου; Τι σημαίνει η άποψη του εκδότη Βυρίνη ότι συνεστήθη στα τέλη του 1908 άλλος σύλλογος, «παρ' όλας τας δυσκολίας και παρ' όλας τας αντιδράσεις ας συνήντησαν» οι πρωτεργάτες της δημιουργίας του; Απαντώ στα αμέσως επόμενα διά των δημοσιευμάτων των εφημερίδων.

Ο «Σύνδεσμος των Ναξίων» είναι άγνωστο πότε επακριβώς «εξεμέτρησε το ζην». Μετά βεβαιότητος προ του Οκτωβρίου 1908 (βλ. παρακάτω). Από το 1904, που εξελέγη το δεύτερο Δ.Σ. του, μέχρι τότε δεν αποδελτίωσα κάποια σχετική είδηση. Δεν είχε να παρουσιάσει κάτι άξιο δημοσιεύσεως; Δεν προέβαλαν το έργο του οι χωραΐτικες εφημερίδες; Εικάζω πως η διαδρομή του ακολούθησε φθίνουσα πορεία: «*H μεταξύ των διχόνοια και η φιλοπρωτεία, δεν τους αφήκε να ορθοποδήσωσι*», γράφει το Αίγαιον, και αυτή η περιεκτική κριτική διατύπωση θεωρώ πως αποτυπώνει ευκρινώς την απάντηση του ερωτήματός μου για τις αιτίες της μειωμένης ή ανύπαρκτης δράσης του.

Επίσης, ο διευθυντής της εφημερίδας *Πρόοδος*, Αριστόβουλος Βαρδής, αναφερόμενος με καθυστέρηση στην ίδρυση του επομένου συλλόγου, μας καταλίπει ενδιαφέρουσες σκέψεις για τις αιτίες της διαλύσεως του Συνδέσμου στα εξής («σιβυλλικώς» διατυπωμένα): «*Μετά πολλής της ευχαριστήσεως μανθάνομεν την αναβίωσιν τού ἐν Αθήναις Ναξιακού Συλλόγου με ἄλλον πρόεδρον και ἄλλα μέλη, τον πρώτου [συλλόγου] διαλυθέντος υπό της ανεμοζάλης της εκκαθαρίσεως δι' ανεπάρκειαν και δι' ασυμβίβαστον διαγωγήν προς τα συμπόσια*».¹⁵ Η ερμηνεία της δεύτερης

¹⁵ *Πρόοδος*, φ. 65 (29/4/1910), σ. 4.

αιτίας είναι κάπως εύκολη: Ο έμπειρος δημοσιογράφος καταλογίζει στο Δ.Σ. του εκτροπή από τους πραγματικούς στόχους του συλλόγου, προς έναν επικίνδυνο –όπως αποδείχθηκε, κατά τα γραφόμενά του– προσανατολισμό των στόχων του προς τυπικές δεξιώσεις και συμπόσια. Η πρώτη αιτία είναι –μάλλον επίτηδες– δυσνόητα διατυπωμένη. Θεωρεί ως αιτία την ανεπάρκεια των ιθυνόντων για τις τύχες του;

Ευτυχώς¹⁶ διαθέτω το *Καταστατικόν* του δευτέρου κατά σειρά συλλόγου και επ' αυτού στηριζόμενος, με τη βοήθεια και του Τύπου, δύναμαι πλέον να εξάγω ασφαλέστερα συμπεράσματα γι' αυτόν τον ίδιο, αλλά και για τον προηγηθέντα *Σύνδεσμον*, φυσική συνέχεια του οποίου αποτελεί.

Η ίδρυσή του επισημοποιήθηκε την 27η Οκτωβρίου 1908 με την πλήρη επωνυμία «Σύλλογος των εν Αττική Ναξίων»¹⁷ (Φ.Ε.Κ. 16/Α'21.1.1909) που μετονομάσθηκε τον Νοέμβριο του 1909 σε «Ναξιακόν Σύλλογον». Σύμφωνα με το άρθρο 15 του *Καταστατικού* του, έμβλημά του ήταν η κυανόλευκος ελληνική σημαία «φέρουσα ἐν τῷ μέσῳ τού επ' αυτῆς μεγάλου λευκού σταυρού φύλλα αμπέλου καὶ σταφυλήν, πέριξ δε τα γράμματα "Ναξιακός Σύλλογος ἐν Αθήναις"».

Επιλέγω να παρουσιάσω τα σημαντικότερα κατά την άποψή μου υπόλοιπα άρθρα του *Καταστατικού*, εκείνα δηλαδή που συμβάλλουν στην εναργέστερη ανάδειξη της φυσιογνωμίας του:

Άρθρο 3: «Σκοπός του Συλλόγου είναι η εκτέλεσις ἐν Νάξῳ ἔργων κοινοφελών αναλόγων προς τους πόρους αντού, ιδίᾳ δε η επιάχυνσις της γεωργίας ἐν αυτῇ διά της διαδόσεως της μορεοφυτείας, της σηροτροφίας, της μελισσοκομίας, της καπνοφυτείας καὶ λοιπών γεωργικών κλάδων».

Έγινε, θεωρώ, σαφέστερον τώρα ό,τι προανέφερα για τη μονόδρομη πορεία της στοχοθεσίας των πρώτων ναξιακών συσσωματώσεων, και ειδικότερα όσα εν συντομίᾳ υπενθύμισα για την εθνικής σημασίας προτεραιότητα της γεωργικής εκπαίδευσης έναντι της «κλασικής

¹⁶ Χάρη στη γενναιοδωρία Ναξιωτών που ενδιαφέρονται πραγματικά για την πρόοδο της γενέθλιάς τους γης. Αναφέρομαι στον φίλο Λάζαρο Ν. Θεόφιλο, που μου έθεσε υπ' όψιν το σχετικό πολύτιμο έγγραφο του *Καταστατικού* του Ναξιακού Συλλόγου. Τον ευχαριστώ και από τη θέση αυτήν.

¹⁷ Βλ. «Καταστατικόν του ἐν Αθήναις Ναξιακού Συλλόγου κυρωθέν το πρώτον την 27η Οκτωβρίου 1908 και εκριθέν τη 16η Ιανουαρίου 1909 διά Βασιλικού Διατάγματος, μεταρρυθμισθέν δε τη 1η Νοεμβρίου 1909. Ἐν Αθήναις, εκ του Τυπογραφείου Φρ. Φωσκόλου, 1909». Πρβλ. Γ. Λογαράς, «Στοιχεία από τη ζωή και τη δράση των Ναξιακών Συλλόγων, 1226-1927», *Ναξιακά 4-5* (Σεπτ. - Δεκ. 1985), σ. 35.

θεωρητικής», και μάλιστα για την αναγνώριση του ρόλου της γεωργίας ως σωτήριου για τη χώρα παραγωγικού οικονομικού τομέα. Υπογραμμίζω, επίσης, ότι προστάτης ἀγιος του συλλόγου επιλέγηκε ο Θαλέλλαιος, στη μνήμη του οποίου, στις 20 Μαΐου, θα τελείτο η επέτειος εορτή του Ομίλου στα Πατήσια. Και επειδή ουδεμία γλωσσική επιλογή στερείται του βαθύτερου νοήματός της, θυμίζω πως το όνομα του αγίου σχετίζεται με το αρχαιοελληνικό θάλλω και το ουσιαστικό ελαία. Το όνομα του αγίου είναι ευχετικό: Εύχεται ο «φέρων αυτό να θάλλει όπως η αειθαλής ελιά». Έτσι θα έθαλλε και ο νεοπαγής Σύλλογος.

Ένα από τα πρώτα μελήματα, λοιπόν, και αυτού του Συλλόγου ήταν η φροντίδα των μελών του Δ.Σ. του για την τόνωση της ναξιακής γεωργίας. Το αναδεικνύει ως κύριο θέμα ο τότε δικηγόρος και μετέπειτα βουλευτής Παροναξίας Πέτρος Ευριπαίος: Οι πρωτεργάτες της ιδρύσεώς του «(...) είδον ότι η κακοδαιμονία του νησιού μας οφείλεται εἰς την εξανθηματικήν παραλυσίαν της γεωργίας μας (...), από την οποίαν εξαρτάται η ζωή του γεωργού μας και του εμπόρου μας, τον πτωχό μας αλλά και τον πλουσίον μας». «Ο Σύλλογός μας δηλαδή έγινε γεωπόνος» αναφωνεί περιχαρής,¹⁸ επ' αφορμή μάλιστα της αποστολής εκ μέρους του σε 50 Ναξιώτες γεωργούς ποσότητας μορεοσπόρου, με συστάσεις για τη σπορά του, προκειμένου να αναπτυχθεί η μορεοφυτεία και η συναφής με αυτήν σηροτροφία. «Οσοι (...) εκ των συμπολιτών ημών επιθυμούσι να λάβωσι μορεόσπορουν ή βομβυκόσπορουν (κοκκουλόσπρον) δωρεάν παρακαλούνται ν' αποταθώσι προς τον πρόεδρον του Συλλόγου κ. Μιχαήλ Δαμιράλην (...), όστις θα φροντίσῃ περί της προμηθείας τοιούτουν».¹⁹ Ο Π. Ν. Ευριπαίος μάς πληροφορεί ότι ήδη στους πρώτους μήνες της λειτουργίας του ο Σύλλογος αριθμούσε περί τα 350 μέλη, χαρακτηρίζει «ριζόσπαστικήν» την προκήρυξη περί ιδρύσεώς του, «επαναστατικήν» την αποστολή του προαναφερθέντος μορεοσπόρου, αφού «(...) χωρίς έξοδα και κόπους, (...) δύναται να δώσῃ εἰς τον κάθε γεωργόν μας ή κτηματία μας σε 4-5 χρόνια από σήμερα γερό εισόδημα(...)», και πλέκει το εγκώμιο του προέδρου Δαμιράλη, του γραμματέως Κατσουρού, του ταμία Αλεβιζάκη.²⁰

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονταν σε τέσσερις κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του *Καταστατικού*. Τα περισσότερα από τα *Καταστατικά*

¹⁸ *Αιγαῖον*, φ. 322 (23/3/1909), σ. 1-2.

¹⁹ *Αιγαῖον*, φ. 321 (12/3/1909), σ. 1.

²⁰ *Αιγαῖον*, φ. 322 (23/3/1909), σ. 1-2.

των εθνικοτοπικών συλλόγων που εξήτασα φέρουν αυτήν τη διάκριση ή τουλάχιστον χωρίς την εδώ τρίτη κατηγορία:

- Σε τακτικά: «*Oι εν Αθήναις Νάξιοι*». Νάξιοι θεωρούνται «*οι γεννηθέντες ἐν Νάξῳ ή οι ἔχοντες πατέρα, μητέρα ή σύζυγον εκ Νάξου*», Δηλαδή, η «φυσική καταγωγή», αλλά και η δι' αγχιστείας προσα-κτώμενη αποτελούν τα κριτήρια.
- Σε αντεπιστέλλοντα: Οι Νάξιοι της Νάξου, της υπόλοιπης Ελλάδας και της Διασποράς.
- Σε αρωγά: «*Αἱ κυρίαι καὶ οἱ μῆτραι Νάξιοι*» (οι γυναίκες εκείνη την περίοδο συμπεριλαμβάνονταν στα αρωγά μέλη, ταυτίζονταν με τους μη Ναξίους δηλαδή, δεν υπολογίζονταν ως ναξιακής καταγωγής). Αν δεν απατώμαι, η πρώτη γυναίκα που συμμετέχει σε Δ.Σ. εθνικοτοπικού είναι η Κατίνα Εμμ. Παντελάκη, μέλος του Συνδέσμου Φίλων Δαμαριώνος Νάξου.²¹
- Σε επίτιμα: «*Οι δυνάμενοι ως εκ της θέσεως αυτών [άνδρες] να παράσχωσιν (...) σπουδαίαν τινά πτηρεσίαν προς ευδόωσιν του σκοπού του συλλόγου*».

Κατά το άρθρο 6, το Δ.Σ. ήταν εννεαμελές και εκλεγόταν για διετή θητεία. Κατ' εξαίρεσιν του άρθρου, το πρώτο του Δ.Σ. ήταν δωδεκαμελές. Ιδού τα μέλη του:

Μ. Ν. Δαμιράλης, πρόεδρος
 Αλεξ. Κόκκος, αντιπρόεδρος (δικηγόρος, γενν. 1859)
 Βασιλ. Στυλ. Αλεβιζάκης, ταμίας (γενν. 1868)
 Ιω. Β. Κατσουρός, γ. γραμματέας
 Ιάκ. Ν. Βαρότσης (γενν. 1883)
 Πέτρος Καμπάνης
 Νικ. Ανδρ. Πολίτης (γενν. 1875, γιος του δημάρχου της Χώρας Ανδρέα Πολίτη²²)

²¹ Στο φωτοτυπημένο αντίγραφο που παραθέτει ο Β. Φραγκουλόπουλος στο «Ο Σύνδεσμος “Φίλων Δαμαριώνος Νάξου” και οι μεσοπολεμικές ρίζες του», *Ναξιακά* 6/2016, σ. 356.

²² Μ. Γ. Σέργης, «Κοινωνία, πελατειακές σχέσεις και δημοτικές εικλογές στον Δήμο Νάξου την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα – Η εξέχουσα μορφή του Ανδρέα Ι. Πολίτη (1841-1909)», στον τόμο Χ. Μπαμπούνης (επιμ.), *Ιστορίας Μέριμνα – Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Γεώργιο Ν. Λεοντσίνη*, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τ. Α2, Αθήνα 2011, σ. 1241-1262.

Μάρκος Κορές

Γεώργ. Μιχ. Πραντούνας (γενν. 1878)

Θουκυδ. Κ. Ευσταθιάδης (γενν. 1878, Τριποδιώτης)

Νικ. Φλεριανός (Εγκαρίτης)

Παντ. Γκούφας (ιερέας).²³

Πρώτος, λοιπόν, πρόεδρός του εξελέγη ο λόγιος Μιχαήλ Ν. Δαμιράλης (ο μεταφραστής του Σαιξπηρ στην Ελλάδα),²⁴ γραμματέας του ο τότε καθηγητής του Αρσακείου Ιωάννης Κατσουρός (γενν. 1878, Απεραθίτης) και ταμίας του ο «αεικίνητος και ευπροσήγορος, γραμματεύς παρά τη Εφορία Αττικής κ. Βασ. Αλεβιζάκης».²⁵

Στο σημείο αυτό κρίνω πως πρέπει να βρει θέση η πρόσληψη του γεγονότος από τον τοπικό Τύπο. Η ενθουσιώδης αναγγελία του Πάνου Βυρίνη, διευθυντή του *Aίγαιον* αρχές του 1909 ότι «συνεστήθη» νέος Σύλλογος στην Αθήνα, προβεβλημμένη με κεφαλαία στοιχεία («Ο ΝΕΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ») στην πρώτη σελίδα του φύλλου 316, δεν αφήνει περιθώρια για παρεμπηνείες. Ο ενθουσιασμός του, έκφραση, κρίνω, όλων των προοδευτικών δυνάμεων του νησιού, είναι πασιφανής. Φθάνει στο σημείο να δηλώσει ότι θα αισθάνεται ικανοποιημένος αν αυτός ο νεοπαγής Σύλλογος «τουλάχιστον αποδεικνύει ἐν τῇ πρωτευούσῃ ότι υπάρχει που τῆς Ελλάδος τὸ ὄνομα Νάξος».²⁶ Προβάλλει, δηλαδή, μια τουλάχιστον σκοποθεσία των δύο πρώτων ναξιακών συλλόγων: Να δηλώνουν την παρουσία του τόπου που εκπροσωπούν στο διαμορφούμενο διαρκώς ελλαδικό γίγνεσθαι. Ζητά, μάλιστα, να γίνει σαφέστερος, με επιμέρους εξειδικεύσεις, για να καταστεί και τελεσφόρος ο απώτερος δηλωθείς στόχος του, «η εξυπηρέτησις των ναξιακών συμφερόντων»:

«Πάσα ναξιακή ψυχή και καρδία εκπληρώθη χαράς ανεκφράστον επί τω χαρμοσύνω γεγονότι, ότι συνεστήθη ἐν Αθήναις Σύλλογος και των Ναξίων, όστις αν μη τε ἄλλο επιτύχη, τουλάχιστον αποδεικνύει ἐν τῇ πρωτευούσῃ ότι υπάρχει που τῆς Ελλάδος τὸ ὄνομα Νάξος. Την ανάγκην μιας τοιαύτης

²³ Πρβλ. Λ. Ν. Θεόφιλος, Μαρία Χωριανοπούλου, «Μιχαήλ Ν. Δαμιράλης (1851-1917) – Ο Νάξιος ευπατρίδης, λόγιος και ευεργέτης», τ. Β', *Πρακτικά ΣΤ' Πανελλήνιον Συνεδρίου* με θέμα *Η Νάξος διά μέσου των αιώνων*, Αθήνα 2021, σ. 1039-1041.

²⁴ Βλ. περισσότερα στο Λ. Ν. Θεόφιλος, Μαρία Χωριανοπούλου, «Μιχαήλ Ν. Δαμιράλης (1851-1917)...», ό.π., σ. 1037-1047.

²⁵ Π. Ν. Ε(υρταιίος), στο *Aίγαιον*, φ. 322 (23/3/1909), σ. 2.

²⁶ *Aίγαιον*, φ. 316 (26/1/1909), σ. 1.

συστάσεως κατιδόντες πολλοί των ἐν Αθήναις Ναζίων και βαθέως τρωθέντες διά την ἔλλειψιν ταύτην, την γενομένην ἐτι μάλλον αισθητήν κατά τα εγκαίνια της Λέσχης της Κυκλαδικής Ενώσεως, ἐσπενσαν να συνέλθωσι και θέσωσι τας βάσεις του, όπερ και κατόρθωσαν παρ' ὄλας τας δυσκολίας και παρ' ὄλας τας αντιδράσεις ας συνήντησαν.

Και διά τούτο οι πρωτεργάται της ιδέας ταύτης, οι θεμελιωταί των συλλόγου τούτου δικαίως ἐν τῇ συνειδήσει του Ναζιακού λαού κατέλαβον αξιωματικήν θέσιν, το δ' ὄνομά των ευφήμιως ηχεί εἰς τα ὡτα του(...)

Ἐν μόνον ὁμως ἔχομεν ταπεινώς να συστήσωμεν εἰς τους ιδρυτάς διά να εκλείψῃ πάσα επίκρισις, πάσα μεμψιμοιρία, πάσα διαφωνία. Να κληθώσι ἀπαντες οι εγγραφέντες Νάζιοι εἰς γενικήν συνέλευσιν και γνωστοποιουμένης επισήμως της ιδρύσεώς του, να αφεθή ελεύθερος ἐκαστος να προσφέρῃ τας γνώσεις του, τα φώτα του, την φιλοπατρίαν του, και δυνηθή ούτω να δοθή εἰς τον σύλλογον σκοπός πραγματικός και τελεσφόρος, του οποίου τα αποτελέσματα να αισθανθή η νήσος μας, ἡτις υπέρ πάσαν ἀλλην εποχήν ἔχει ανάγκην προστασίας. Ο σκοπός, τον οποίον τώρα αβασανίστως απέδωκαν, είνε εντελώς αόριστος και πράγμα που μόνον ακούεται και δεν βλέπεται, διότι τί άλλο είνε αυτό το "εξυπηρέτησις των ναζιακών συμφερόντων" Έχει ανάγκην η πατρίς μας τόσων και τόσων, ώστε μόνον η επιβολή ενός τοιούτου συλλόγου δύναται ν' ανακόψῃ τον ρουν της καταστροφής της(...))²⁷

Η εκτίμηση του ίδιου συνεργάτη του *Αἴγαίου* ότι η Νάξος ἔχει ανάγκη διευθετήσεως τόσων πραγμάτων, «(...)ώστε μόνον η επιβολὴ ενός τοιούτου Συλλόγου δύναται να ανακόψῃ τον ρουν της καταστροφής της»²⁸ δηλώνει, αν μη τι άλλο, όπως προαναφέρθηκε, τις ελπίδες που έτρεφε ο προοδευτικός κόσμος του νησιού σ' αυτές τις «συσσωματώσεις καταγωγής», όπως θα τις αποκαλέσουμε αλλιώς.

Μετά την επίσημη αναγνώριση του Συλλόγου, ο εκδότης του *Αἴγαίου* εύχεται «(...)όπως ούτος συσφίγξῃ στενώτερον τους δεσμούς της ομονοίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των Ναζίων και συντελέσῃ εἰς την επ' αγαθῷ ηθικήν και υλικήν αυτών πρόοδον». Τονίζω και πάλι την προτροπή για τη σύσφιξη των δεσμών της ομόνοιας και της αλληλεγγύης που καλείται –κατά τον ίδιο συντάκτη– να επιτελέσει με επιτυχία ο Σύλλογος. Στο υπό έκδοση πόνημά μου για τους εθνικοτοπικούς συλλόγους το θέμα των ερίδων, των διενέξεων, των προστριβών, των μωροφιλοδοξιών, της

²⁷ «Αθηναίος», *Αἴγαῖον*, φ. 316 (26/1/1909), σ. 1-2.

²⁸ «Αθηναίος», *Αἴγαῖον*, φ. 316 (26/1/1909), σ. 1.

αικόρεστης επιθυμίας για πρωτοκαθεδρίες και αρχηγισμούς, με τα δεκάδες παραδείγματα που παραθέτω, αναδεικνύεται σε πρωτεύον ζήτημα της ατελέσφορης ή ακόμη και της θνησιγενούς πορείας τους.

Τον Ιούνιο του 1910 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδρομή του Συλλόγου στη γενέτειρα Νάξο. Σε εκτενή εργασία μου,²⁹ τη θεώρησα μεταφορικά ως μια μορφή προσκυνήματος σε iερό θρησκευτικό χώρο, στον iερό χώρο της γενέθλιας γης, και ανέλυσα λεπτομερώς κάθε πτυχή της.³⁰ Έγραφε τότε ο Γεώργιος Μανετάκης, ο διευθυντής της *Παροναξίας*, σχετικά: «*Πρώτην ἡδη φοράν από της ιδρύσεως του Ελληνικού Βασιλείου ηντύχισε η Πατρίς μας Νάξος να ιδή τα τέκνα της ερχόμενα μακρόθεν ἐν αδελφικῷ εναγκαλισμῷ³¹ να χαιρετίζωσι την γενέτειραν γην και να συνδεθώσι μετ' αυτής δι' αρρήκτων δεσμών (...)*»³² (Τονίζω το «*συνδεθώσιν*» του δημοσιεύματος). Πρόεδρος του Συλλόγου από τα γραφόμενα στα τότε δημοσιεύματα ήταν πλέον ο Β. Αλεβιζάκης, ο οποίος εκτελούσε χρέη ταμία στο πρώτο συμβούλιο, και γ. γραμματέας ο Ιω. Κατσουρός, όπως και στο προηγούμενο.

Αναπαριστάνω εδώ επιγραμματικά κάποιες «*σκηνές*» της δεύτερης κατά σειράν εκδρομής του Μαΐου 1911, τις οποίες δεν συνάντησα στη μόλις προαναφερθείσα πρώτη του 1910: Ιθύνων νους της όλης οργάνωσης φέρεται ο δραστήριος, αικαταπόνητος, αξιόλογος και «*ἐν τῷ δικηγορικῷ κόσμῳ κατέχων θέσιν επίζηλον ημέτερος συμπολίτης κ. Πέτρος Καμπάνης*. Οι εκδρομείς, Ναξιώτες και φίλοι τους (υπέρ τους 400) έφθασαν στο νησί με το πλοίο «*Αντιγόνη*» της εταιρείας «*Τζων*». Τους υποδέχθηκαν οι ντόπιοι με πυροβολισμούς από «*τα ἐν τῇ παραλίᾳ παρατεταγμένα εγχώρια πυροβόλα*», στους οποίους ανταποκρίθηκαν άλλοι από το ατμόπλοιο, ενώ οι μουσικοί επαινίζαν διάφορα τραγούδια. Στην αποβάθρα είχαν στηθεί δύο κοντάρια

²⁹ Μ. Γ. Σέργης, «*Η εκδρομή ως προσκύνημα στον “ιερό” γενέθλιο τόπο – Η πρώτη εκδρομή εθνικοτοπικού ναξιακού εν Αθήναις συλλόγου τον 20ό αιώνα στη γενέτειρα Νάξο*», στο *Αγαθοεργίη – Τιμητικός τόμος για τον επίσκοπο Κυανέων Χρυσόστομο Μαυρογιαννόπουλο*, Σύλλογος Δαμαριώνα Νάξου, Αθήνα 2008, σ. 535-559.

³⁰ Για την ελληνική περίπτωση, και δη της Εναγγελίστριας στην Τήνο, βλ. ενδεικτικά Jill Dubish, *To θρησκευτικό προσκύνημα στη σύγχρονη Ελλάδα – Μια εθνογραφική προσέγγιση*, μτφρ. Διόνα Μουστρή, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2000, σ. 59 κ.ε., όπου και η προγενέστερη διεθνής βιβλιογραφία.

³¹ Η υπογράμμιση δική μου. Συνδέεται με όσα μόλις υπογράμμισα για τις έριδες και τις μωροφιλοδοξίες...

³² Γ. Μανετάκης, «*Ἐνθουσιωδεστάτη υποδοχή του Συλλόγου των εν Αθήναις Ναξίων*», *Παροναξία*, φ. 46, έτος ΣΤ' (11/6/1910), 2. Πρβλ. *Αἰγαῖον*, φ. 365 (15/6/1910), σ. 1.

ανθοστόλιστα, η πόλη ήταν «ενδεδυμένη» με πολύχρωμες σημαίες και μυρτίες. Προπορευομένων των μουσικών οργάνων εκδρομείς και κάτοικοι της πόλης κατευθύνθηκαν προς τον μητροπολιτικό ναό, όπου εψάλη δοξολογία. Μετά το πέρας της, οι εκδρομείς διασκορπίστηκαν στα στενά της πόλης, απόλαυσαν την περιποίηση των καταστηματαρχών και το βράδυ συγκεντρώθηκαν στην παραλία, όπου η μουσική και τα πυροτεχνήματα είχαν τον πρώτο λόγο.³³

Τον Μάιο του 1912 διαβάζουμε ότι κατά την περίοδο 1912-1914 του ίδιου μηνός «θα εκτελεσθή μέχρι Νάξου η ετήσια εκδρομή του Συλλόγου», ότι θα συμμετάσχουν σ' αυτήν περί τα 500 μέλη και ότι προετοιμάζεται «ενθουσιωδεστάτη» υποδοχή.³⁴ Τονίζω μόνον ότι, κατά το δημοσίευμα της *Προόδου*, ο φιλόλογος Ιάκωβος Δραγάτσης εξεφώνησε από τον εξώστη της Δημαρχίας «λαμπρόν λόγον», στον οποίο εξήρε «την σημασίαν της συναδελφώσεως διά συλλόγων και σωματείων, και τ' αγαθά αποτελέσματα, τα εκ της επικοινωνίας με την γενέτειραν προκύπτοντα.». Τους εκδρομείς συνόδευαν ο πρόεδρος του Συλλόγου, καθηγητής Γεώργιος Μαγκάκης (από την Ποταμιά, γενν. 1894³⁵), ο γενικός γραμματέας Ν. Διορίδης και τα μέλη του, (αιδεσιμότατος) Π. Γκούφας και Χ. Μαυρογένης.³⁶ Είναι δηλαδή παρόντα τα τέσσερα από τα εννέα μέλη του.³⁷

Το θέμα του χρονικού της ιδρύσεως των πρώτων ναξιακών συλλόγων περιπλέκει μια είδηση της *Προόδου*, στο ίδιο φύλλο της που περιγράφονται τα παραπάνω, αλλά σε διαφορετική σελίδα: Στο φ. 132 της 16ης Μαΐου 1912 (στη σελίδα 4), με τον τίτλο «ΕΤΕΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΞΙΩΝ» αναγράφεται ρητώς ότι την προσεχή εβδομάδα θέλει να εκδράμει μέχρι τον Απόλλωνα ο «υπό την προεδρίαν του κ. M. Κορέ έτερος εν Αθήναις Ναξιακός Σύλλογος (...) Περί τούτου θα γράψωμεν προσεχώς».

³³ Πρβλ. *Πρόοδος*, φ. 100 (2/6/1911), σ. 1.

³⁴ *Πρόοδος*, φ. 130 (5/5/1912), σ. 2. Δεν την περιγράφω, καθότι συντίθεται από τα ίδια στοιχεία μιας τέλεια σκηνοθετημένης παράστασης, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό: Να αποδείξει τον αδιάσπαστο δεσμό της μητέρας πατρίδας με τα ξενιτεμένα μέλη της.

³⁵ Όλα τα στοιχεία τα σχετικά με τις χρονολογίες γεννήσεως των προσώπων που προαναφέρθηκαν τα έθεσε υπ' όψιν μου ο Λάζαρος Θεόφιλος, και προέρχονται από τα *Μητρώα Αρρένων Δήμου Νάξου*, *Βίβλου*, *Απειρανθίας*, *Κορωνίδος* και *Τραγαίας* του έτους 1879. Τον ευχαριστώ εκ νέου.

³⁶ Βλ. αναλυτικά *Πρόοδος*, φ. 132 (16/5/1912), σ. 1-2.

³⁷ Στο φ. 134 (26/5/1912), σ. 1, η *Πρόοδος* δημοσιεύει την είδηση με τις θερμές ευχαριστίες του ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΝΑΞΙΩΝ «διά την ενθουσιώδη υποδοχήν και την καθόλου δεξιώσιν ήτις εγένετο εἰς τους εκδρομείς του Ναξιακού Συλλόγου κατά την 13ην Μαΐου τρέχοντος έτους».

Τι συνέβη άραγε; Ο Μάρκος Κορές εξελέγη το 1909 στο πρώτο Δ.Σ. του Συλλόγου. Τώρα, τηγούμενος άλλων (κάποιων που συμμετείχαν σ' εκείνο το Συμβούλιο ή παντελώς νέων;) έχει συστήσει ήδη (από πότε;) κι άλλον; Έχει ανασυντήσει (;) τον Σύνδεσμο με τα ίδια ή συμπληρωματικά μέλη; Να υποθέσουμε πως οι ευχές του Βυρίνη το 1909 «να εκλείψῃ πάσα επίκρισις, πάσα μεμψιμοιρία», πάσα εγωιστική συμπεριφορά και προσωπική φιλοδοξία, να εξαλειφθεί ο κομματισμός, πήγαν—όπως οι περισσότερες ευχές—«στον βρόντο».

Δυστυχώς, ο εκδότης της *Προόδου* έκρινε ορθόν να μη γράψει κάτι στα επόμενα φύλλα, τα οποία επιμελώς ερεύνησα μέχρι και τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Γνωρίζει άραγε ο Βαρδής το δόγμα ότι η σιωπή είναι πολύτροπη γλώσσα; Ότι η εκούσια σιωπή έχει πάντα κάποια σημασία, ειδικά η της δημοσιογραφίας; Όντως, η σιωπή είναι η βολικότερη απόδραση από δύσκολες τοποθετήσεις, ενώ ταυτόχρονα αδιαφορεί για κάτι, περιφρονεί κάποιον... Η σιωπή μου προς απάντησίν σου...

Τα έτη που επακολούθησαν (εθνικής έξαρσης, θριάμβων αλλά και απόλυτης καταστροφής) ανέστειλαν κάθε συλλογική δράση των Ναξίων στην Αθήνα. Αυτή «ξαναβρήκε τον δρόμο» της περί τα μέσα της δεκαετίας του 1920 (βλ. π.χ. ίδρυση Συνδέσμου Φιλωτιτών). Πάντως το 1933, η εικόνα που μας μετεφέρει ο λόγιος Γ. Βαρδής είναι απογοητευτική. Βασισμένος σε εντυπώσεις ενός προσκυνητή της Εκατονταπλιανής της Πάρου (με αφορμή τον Δεκαπενταύγουστο και την εκεί μεγαλοπρεπή πανήγυρι), δημοσιευμένες στο *Φῶς Παροναξίας*, σύμφωνα με τις οποίες οι Σύλλογοι των εν Αθήναις Ναξίων απουσίαζαν από τις σχετικές εκδηλώσεις στο νησί, γράφει τα εξής: «Είνε πολύς καιρός που δεν μας δίδουν πλέον [οι Σύλλογοι] σημεία ζωής, διότι και αυτή η άλλοτε γενομένη επησία εκδρομή, παραμεληθείσα, εγκατελείφθη, ως φαίνεται, διά παντός, ενώ, ασφαλώς θα είνε είς των σκοπών των ναξιακών συλλόγων. Μα τον Δία, είνε αδύνατον να εννοήσωμεν τίνα λόγον υπάρξεως έχει είς πατριωτικός σύλλογος...». Ο Βαρδής είναι σαφής: Δεν εισηγείται «...την διάλυσην των ναξιακών συλλόγων, τουναντίον, απαραίτητον κρίνομεν την ύπαρξην Συλλόγου Ναξίων εν Αθήναις, αλλά με την προϋπόθεσιν δράσεως». Καταλήγει το άρθρο του με τη διαπίστωση ότι μια «ισχυρά Ναξιακή Ένωσις» (ιδρύθηκε το 1924) θα μπορούσε να προσφέρει στο νησί πολύτιμες υπηρεσίες.³⁸

³⁸ Γ. Βαρδής, «Ακινησία Συλλόγων», *Φωνὴ Νάξου-Πάρου*, φ. 360 (27/8/1933), σ. 1.